



Spelmannen
Åke Hellman

STOCKHOLM I DET ÄR VARAN STAD!
Text & musik: Ake Hellman.

*Nu rusar Framtiden in över Malmarnas Stad!
Stockholm! Du är både färgstark och van.
Malmarnas Malm? Ja, det är Södermalm!
Stockholm tar ton vid Djurgårdsbron!
Strandvägsallén. Alla grönskande trä'n.
Änder och svan, mitt i Centrum av stan.
Tidernas gång. Det är minnenas sång.
Tänk vilken härlig jargong!*

*Drömmarna! Legenderna omsusar Vår Stad. Bellman! Lucidor! De har ju satt
sina spår. Under Stockholms himmel brinner Strindbergs Röda Rum!
Fogelström minns stan som gör en stum!*

*Det finns legender om Eken, som varit en gång.
Lyssna till dem och till Malmarnas sång.
På Östermalm drar historiens brus,
samman med Lill-Jans Skogens sus.
Ah! Gamla Stad, Du är vilande öm.
Grändernas rad och strid är Din Ström.
Kärlekens torg, det är glädje och sorg.
Krogar! Och Sankt Eriks sång!*

*Drömmarna! Legenderna omsusar Vår Stad. Mälaren och Saltsjön! Alla Malmar
i rad! Taube och Engström skildrat Skärgården, som är unik.
Sammantaget : Stan är magnifik!*

*Hon är omspunnen av drömmar, om löften, av svek.
Skilda kulturer i vardagens lek.
Spånga och Tensta och Globens parkett,
snurrar i Framtidens roulett!
Rinkebys mångfald av invandrat folk,
seder och bruk gör sig ständigt till tolk.
Framtiden rusar nu in över stan!
Stockholm är färgstark! Spontan!*

*Drömmarna! Legenderna de susar på stan. Lars Forsell & Ulf Lundell & Wrees-
vik för fan. (Medborgare!) Ta en ångbåt, genom öppna landskap, utan skor!
Bara bröst där Ekens svalor bor!*

*Grönt lyser Haga som ärg. Se där vilar Karlberg.
Skön Roslagstull i ett skimmer av färg.
Mälarens-Drottning! Likt pärlor Hon strör.
Innersta sinnena berör!
I Stadshus-tornet, ur Klockorna sprang,
låten om Örjan, en sekelernas klang!
Klingar var dag till vårt stora behag.
För Stockholm! Det ÄR Vår Stad!*