



*Spelmannen*

## **Åke Hellman**

**STOCKHOLM! DU ÄR STRÄNDERNAS STAD!**  
Text & musik: Ake Hellman

Välkommen hit till Stockholm, strändernas stad.  
En bländande syn - mångfasetterad juvel.  
På Strömmen, vid Stadsgården, Skeppsbron, Gamla Stan,  
vänder Hon stäven mot många tusen öars skärgård.  
Stockholm är kronan i ett pärladiadem,  
med strålglansen ur sitt sjösystem.  
Se hur virvlarna i Strömmen, väcker oss ur drömmen.  
Stockholm! Du är strändernas stad!

Staden vid vattnet, det är drömmarnas stad.  
Där Mälarens Drottning öppnar slussarnas port.  
Från Stadshusets kaj och in under Västerbron,  
sträcker Hon sig mjuk och lummigt grön kring blågrå fjärdar.  
Stockholm har famnen öppen, se hur Hon ler.  
Hon blottar sitt hjärta och Hon ger,  
stolt i Riddarfjärdens vatten, speglingar i natten.  
Stockholm! Du är drömmarnas stad!

Stockholm vårt Stockholm, det är broarnas stad.  
De länkar som binder - samman Malmarnas rad.  
Den Södra med Fjällgatan, Tanto, Bergsund Strand,  
Fåfängan, Slussen till Kornhamnstorg och Riddarholmen.  
Everts terrass! Du anar nyslaget hö!  
Carl-Michaels blanka Brunnsviks sjö.  
Lars Forsell, parnassens fyra, torgför ömt sin lyral  
Stockholm! Du poeternas stad!

Stockholm är skärgård! Det är öarnas stad.  
Där Nordens Venedig bjuds. Menu á la carte!  
I skärgårdens flader, i alla sund och gatt,  
vågorna bryter, sydvästen spelar upp iscensatt  
visning av skärgårdshavets holmar och skär.  
En underbar övärld blommar här!  
Tistronsnår! Adam & Evor! Baldersbrå i skrevor.  
Stockholm! Du är öarnas stad!

Välkommen hit till Stockholm, livsglädjens stad.  
Möt virvlande par på Kungsträdgårdens estrad.  
Hör visan om Söder, på Mosebacke Torg.  
Skeppsholmens jazz, ljusa sommarnätter. Djurgårdsslätten!  
Allsång på Skansen! Tivoli Gröna Lund!  
Känn Storstadens puls i samma stund.  
Under ekarna på stranden, knytes vänskapsbanden.  
Stockholm! Du är livsglädjens stad!